

Les 2 Hoe word ik gelukkig

Openingsvraag: Wat maakt jouw leven waardevol?



Filmpje: Hoe word ik gelukkig?

<http://www.youtube.com/watch?v=xgExnfpSK0g>

In de eerste leefregel zegt God: dien geen afgod.

Denk eens na of de volgende onderwerpen afgoden kunnen zijn zo ja hoe dan...?



Kun je zelf bedenken welke afgoden je kunt hebben?

Waarom vindt God het erg als je afgoden gaat dienen?

Om echt gelukkig te worden is het belangrijk dat je God leert kennen. Hij wil dat het goed met je gaat. Je mag alles van Hem verwachten maar het is dan wel belangrijk dat je bij alles wat je doet Hem betreft. Hij wil je helpen.



Hoe kun je God bij alles wat je doet betrekken?

Zou je dat doen? Waarom wel? _____

Waarom niet? _____

oorspronkelijke mens

gevallen mens

hersteld in Jezus

vernieuwde mens

volmaakte mens



Bij welk plaatje horen deze woorden:

Zondeval, Nieuwe hemel en Nieuwe aarde – Paradijs – Heiliging – Genade

Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal er geen verdriet meer zijn
Openbaringen 21

1 Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de zee is er niet meer. **2** Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. **3** Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. **4** Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’
5 Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak ik nieuw!’ – Ik hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt gezegd is betrouwbaar en waar.’ – **6** Toen zei hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst heeft geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. **7** Wie overwint komen al deze dingen toe. Ik zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn.



Jesaja 11: 6

Jesaja, een profeet uit het Oude Testament vertelt ook al dat de wolf en het lam zonder hem te verscheuren samen zullen zijn.

Kun je je dat voorstellen?

Hoe zie jij het leven na het sterven? _____

Gebet en gebedspunten