

# Les 3 Leefregel 2 Heb geen verkeerd beeld van mij



Wat is stigmatisering? \_\_\_\_\_

Welk beeld heb je van jezelf? (Benoem eerst wat je ziet op onderstaande plaatjes.)

Teken zelf in



Op welke manieren krijg je een beeld van een ander?

\_\_\_\_\_

Hoe leer je iemand het beste kennen?

\_\_\_\_\_

Wat voor beeld heb jij van God?

ja      nee

Iemand die van jou houdt en voor jou wil zorgen

Iemand die alleen wat met jou te maken wil hebben als jij goed leeft

Iemand die zich helemaal niet met jou bemoeit.

Of anders \_\_\_\_\_

Hoe leer je God kennen?

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Jezus kwam naar de aarde om ons te laten zien hoe God is. Hij zegt:  
“Wie Mij ziet heeft de Vader gezien.”

Jezus vertelt een verhaal over een vader en twee zoons. (Lucas 15:11-32)  
Ken je het verhaal en zo ja, schrijf eens op wat je er van weet.



---

---

---

---

### **De Bijbel wordt ook wel Gods liefdesbrief genoemd:**

#### **Mijn kind,**

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je - *Psalm 139:1*.  
Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat - *Psalm 139:2*.  
Alles wat je doet is bij mij bekend - *Psalm 139:3*.  
Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld - *Mattheüs 10:29-31*.  
Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld - *Genesis 1:27*.  
Als je Mij met je hele hart zoekt, zal je Mij vinden - *Deuteronomium 4:29*.  
Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus - *Johannes 17:23*.  
Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien - *Johannes 17:26*.  
Hij is het exacte evenbeeld van Mij - *Hebreeën 1:3*.  
Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je, sta - *Romeinen 8:31*.  
En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk - *2 Corinthiërs 5:18-19*.  
Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen - *2 Corinthiërs 5:18-19*.  
Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou - *1 Johannes 4:10*.  
Ik gaf alles op waar Ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen - *Romeinen 8:31-32*.  
Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook - *1 Johannes 2:23*.  
En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde - *Romeinen 8:38-39*.  
Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt - *Lucas 15:7*.  
Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven - *Efeziërs 3:14-15*.  
Mijn vraag is Wil je Mijn kind zijn? - *Johannes 1:12-13*.

Ik wacht op je - *Lucas 15:11-32*



Lied Roelof Mulder Ik ben de Heer die jou eens schiep.

[http://www.youtube.com/watch?v=yE7blgWT\\_Cs](http://www.youtube.com/watch?v=yE7blgWT_Cs)

### **God houdt van je. Wat betekent dit voor jou?**

- Dat geeft me een goed gevoel
- Ik vind het moeilijk dit te geloven
- Dat maakt dat ik God wel heel bijzonder vind

