



How deep is your love?

Door Geert Bruinsma, bestuurslid

Dat is de vraag die in mijn werk als gemeentepredikant elke dag weer naar voren komt. Het werk van Ineke Baron confronteert ons allemaal steeds weer met die vraag. Sinds de oprichting ben ik dankbaar betrokken bij de stichting Neemias.

Deze zomer werd ik gevraagd door de redactie van het Friesch Dagblad om een artikel te schrijven over een boek of een film welke indruk op mij heeft gemaakt. Lang hoefde ik daar niet over na te denken. Het werd de Deense film Adam's Apples. Een film die in al zijn absurditeit diepe levensvragen stelt. Waar komt het kwaad vandaan? Kunnen mensen veranderen in hun leven en wat is de zin van het lijden? Wat doet geloven met onze kijk op de werkelijkheid? Hoe ver ben je bereid te gaan in je geloof, in barmhartigheid, ontferming? Kortom: How deep is your love?

Deze bekende song van de Bee Gees vormt de rode draad in de film. In onze tijd is het geloof in de onvoorwaardelijke liefde en aanvaarding in Jezus Christus relevant en uiterst urgent. Juist op plaatsen waar die zo gemist wordt. Dat die boodschap van genade een dwaasheid is in de ogen van veel mensen, dat wist Paulus ook al. (1 Kor. 1,18-31) Immers dat geloof kan de confrontatie met de werkelijkheid nauwelijks aan en lijken de feiten dit geloof voortdurend tegen te spreken. Wie van de liefde van God in Jezus Christus overtuigd wordt, zal ook gaan ontdekken hoe ons eigen gedrag met die liefde contrasteert. Vroeger of later komen de vragen over schuld en schaamte naar boven in elk mensenleven. De lege ziekenhuiskamer aan het einde van de film werpt een bevrijdend licht op de overwinning. Net als een lege cel en het lege graf...

En dan kijk ik maar weer naar Jezus Christus.
En denk aan een lied wat we zo'n dertig jaar geleden als topper op het repertoire hadden staan van het gospelkoor waar ik dirigent mocht zijn:

*His love is warmer than the warmest sunshine, softer than a sigh.
His love is deeper than the deepest ocean, wider than the sky.
His love is brighter than the brightest star, that shines every night above.
And there is nothing in this world that can ever change His love.*

*Once I thought that love was meant for anyone else but me.
Once I thought that no one knew the way.
Now it only goes to show how wrong we all can be,
and now it seems He loves me more each day.*

Vind de gehele tekst op internet http://www.prijshem.nl/Repertoire/His_love_is_warmer.html

In dit nummer

How deep is your love? . 1
Afscheid en welkom 2
Over herstelweeekenden 2
Ineke - werk en studie .. 3
Nazorg 3
Bestaat toeval? 4
Het bestuur 4
Financiën..... 4





Afscheid en welkom

We hebben in januari 2016 afscheid genomen van Marja van Praag, onze secretaris, die haar persoonlijke omstandigheden niet langer kon combineren met het bestuurswerk voor onze Stichting. We zijn Marja dankbaar voor haar enthousiasme en inzet en weten dat zij ons blijvend zal volgen en ondersteunen. Joke van der Vaart danken we voor het tijdelijk overnemen van de taken van Marja.

Als nieuw bestuurslid verwelkomen we Jolien Moes uit Boerakker. Zij heeft de taak van Marja als secretaris van het bestuur overgenomen. In een van de volgende nieuwsbrieven zal ook zij zich wel voorstellen.



Project Herstelweekenden

In november 2015 zijn we met herstelweekenden begonnen. Van vrijdagavond tot zondagmiddag als christen werken zonder vooroordeel, aandacht en liefde voor (ex)-gedetineerden. Het doel van een herstelweekend is een veilige omgeving bieden aan de deelnemers, een omgeving waarin ze niet op hun hoede hoeven te zijn, niet bang voor afwijzing, hun maskers mogen laten vallen en hun eigen identiteit ontdekken. Het contact met gedetineerden kan in een vroeg stadium – al tijdens hun verlofweekenden - worden gelegd. Leden van het begeleidende team leren hoe ze hun eigen kerk of geloofsgemeenschap kunnen voorbereiden op de komst van en de omgang met een ex-gedetineerde.



Er zijn nu twee weekenden gehouden en onze ervaring is dat deze heel bemoedigend zijn. Er is wederzijds zoveel van elkaar te leren.

Voor gedetineerden kan het een ontdekking zijn dat ook anderen kunnen worstelen met verslavingen, met misbruik, met verleidingen enz.

Ook familieleden van een gedetineerde zijn welkom in een herstelweekend om bemoedigd te worden bij het opvangen van een gedetineerde die uit de gevangenis terugkeert.

In het voorjaar werd ons project genomineerd bij geloofinproject.nl, een crowdfundingplatform voor levensbeschouwelijke en religieuze projecten van organisaties in Nederland. We kwamen op 20 maart jl. op plaats één. Hiermee kreeg ons project landelijke aandacht en krijgt Ineke steeds meer de gelegenheid om over zorg voor gedetineerden en ex-gedetineerden te vertellen en is er meer mogelijk voor nazorg.

Wie belangstelling heeft voor deze herstelweekenden kan contact opnemen met Stichting Neemias: info@neemias.nl. Dit kan door het aanmelden van een ex-gedetineerde of om mee te willen doen in een team. En we vragen ook uw aandacht voor sponsoring ... want financiële ondersteuning hebben we nodig, willen we kunnen doorgaan met deze weekenden.



Ineke - werk en studie

Ineke Baron, onzer gevangenenpastor, volgde de sprekersroute aan het Baptistenseminarium in Amsterdam en is geslaagd. De sprekersroute is een specifieke deeltijdopleiding die er op gericht is om preken te maken en te houden. Met onder andere de volgende vakken: exegese, dogmatiek, hermeneutiek (wetenschap voor interpretatie van de Bijbelteksten), Oude Testament, Nieuwe Testament, homiletiek (de wetenschappelijke benadering van het preken maken), retorica (kunst van de welsprekendheid) en presentatie en spreken. Verder liep Ineke zowel in de gevangenis als in kerken stage als voorganger. En hiervoor heeft ze zelfs voor haar diensten in de gevangenis de hoogste beoordeling die gegeven kon worden behaald en van het Seminarium 4 extra studiepunten gekregen.

Ondertussen is ook het bezoeken van gevangenen in gevangenissen doorgegaan en zijn er in november 2015 en in april 2016 herstelweekenden voor (ex)gedetineerden en/of familieleden geweest. In juni maakte Ineke een reis naar Oeganda en bezocht onder andere de vrouwengevangenis. Over die reis leest u een mooi en uitgebreid verslag op onze website.

Nazorg aan gedetineerden en familie

Inmiddels zijn de mogelijkheden om zorg en nazorg te geven aan gedetineerden uitgebreid. We hebben op dit moment vier opties voor de herstelweekenden.

- Conferenties met of zonder gezelschap van een teamlid.
- Weekenden met het herstelteam.
- Samenwerken met het Dominicanenklooster
- Privéadressen voor weekenden

Voor dat laatste zoeken we gastgezinnen. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn dan kunt u contact opnemen met Ineke.





Bestaat toeval?

Door een ex-gedetineerde

Bestaat toeval? Ik geloof niet meer in toeval. Voordat ik vast kwam te zitten ging het mij goed af. Ik verdiende genoeg geld, zwierf over heel de wereld. Ik deed het goed. Ik had God niet nodig. Daar werd ik regelmatig door mijn ouders op gewezen. Mijn moeder zei vaak: "je vergeet toch niet te bidden?" Ik dacht: "als ik net zo oud ben als u, heb ik nog tijd genoeg." En toen gebeurde iets waardoor ik in de gevangenis terecht kwam. Daar had ik nooit aan gedacht, ik in de gevangenis. Ik was boos, ik ging overal tegen in, ik wilde mijn recht halen. Mijn ouders zijn allebei al gestorven, ik dacht vaak aan hen, maar niet aan de waarschuwing die ik zo vaak kreeg van mijn moeder. Totdat ik zondagsmorgens mijn rondje ging lopen, en langs de ingang van de kerk liep. De dominee zei: "Goedemorgen, kan ik u verwelkomen?" Maar ik wilde hem niet horen. Toen ik weer langs liep zei de dominee weer: "Kom gerust binnen". En ik ging naar binnen. Die zondagmorgen heeft mij weer bij Jezus gebracht. Ik ging weer bidden en vragen of Hij mij helpen wilde, en dat deed Jezus. Ik kreeg weer rust van binnen.

Wij kunnen niet zonder Jezus, maar wat er ook gebeurt in ons leven, Zijn bedoeling is altijd om ons weer op het juiste pad te brengen. En zo gebeurde het, dat ik jongens mee ging nemen naar de kerk. Dat ik hen vertelde van de dominee en de pastorale hulp en de vrijwilligers, die ook proberen je vragen te beantwoorden. Mijn weg was, door de gevangenis heen, naar het goede pad. Ik ben weer ontslagen en weer 'buiten', maar ik denk vaak terug aan de gevangenis. Wat was er van mij terechtgekomen? Zoek de kerk op, je vindt daar je rust.

Ga praten met de dominee of met de medewerkers.

Ga bidden en vraag Jezus om hulp, en je zal het krijgen.

Luister eens naar dit mooie lied:

- Er is een God die hoort en die zegt:
"wacht niet te lang, het is spoedig te laat." -



Financiën

Onze stichting werkt met enthousiaste vrijwilligers en daar zijn we erg dankbaar voor. Naast het vele werk dat er wordt verzet, worden er onkosten gemaakt.

Op onze site vindt u een verantwoording van de financiën over 2015 en het jaarverslag van het bestuur. Wat opvalt is dat we erg afhankelijk zijn van inkomsten door spreekbeurten die Ineke verzorgt. We zijn dus dringend op zoek naar sponsors en vaste donateurs. Doet u mee?

Stichting Neemias

Hart voor gevangenen

www.neemias.nl

Gevangenenpastor

Ineke Baron
Telefoon 06-57347855
Adres: Mandewijk 31
9243 JX Bakkeveen
info@neemias.nl

Rekeningnummer

IBAN NL32 RABO 0190 4371 54
KvK 6098764

Stichting Neemias beschikt
over de ANBI-status

