



Ina Scholma-
Huisman

DE HEER BEVRIJDT DE GEVANGENEN

Feestelijke dienst in Haulerwijk

God wil je omarmen

Afgelopen zondag 10 september was het dan zover dat zr. Ineke Baron na een flinke periode van studeren en werken in de praktijk, bevestigd werd als kerkelijk werker met preekbevoegdheid. Ze was al lid van de gemeente van Haulerwijk en is nu met een speciale opdracht voor pastoraal werk onder gevangenen extra verbonden met die kerk.



Ds. Jan Henk Soepenbergh ging voor in deze avonddienst en preekte uit ps. 146. Dat is een lofpsalm die begint en eindigt met een Halleluja. Die lofprijzing zal een gedetineerde niet zo snel in de mond nemen, behalve misschien wanneer hij op vrije voeten komt. Maar dan nog. Want hij weet: "Wie zit er op mij te wachten? Wie wil mij als buurman?"

Soepenbergh weet dat mensen hokjesdenkers zijn. We delen onszelf graag in bij de 'goeden' en veel anderen zijn slechteriken, enigszins gestoord of zelfs gevaarlijk. "Maar God kegelt dat hokjesdenken omver", aldus Soepenbergh. "Ook bij jou kan het zomaar komen van beschaafd tot bruto gedrag, die scheidslijn is flinterdun."

Mensen die zich beter voelen hebben geen behoefte aan Jezus. Mensen die het verprutst hadden, hen weet Jezus te vinden. Onrecht en kwaad ziet God niet door de vingers. "Gerechtigheid moet geschieden." Maar zo komen oordeel en compassie samen bij Jezus Christus. Hij stierf voor de zonden en was bewogen met de zondaar. Zijn liefde was voor hen beschikbaar en ze voelden zich daartoe aangetrokken.

Dat Hij jouw werk tot zegen doet zijn

Voor de bevestiging en inzegening was natuurlijk geen pasklaar formulier beschikbaar. Maar wat er werd voorgelezen en waarop Ineke Baron haar jawoord gaf, volgde heel precies de weldoordachte opbouw van de bevestigingsformulieren: Inbedding in de plaatselijke kerk en landelijke kerken, en respect voor wat de Overheid vraagt, waren onderdelen van het formulier. Verder werden genoemd de gaven, de roeping, de navolging van Christus, de taak van het bemoedigen van gevangenen, het houden aan Gods Woord en aanspreekbaar zijn op leer en leven.

Op zoek naar God

In haar dankwoord zei Ineke o.a.: "Als ik 'Opsporing verzocht' kijk, zie ik ook criminelen. Maar als ik gevangenen bezoek, zie ik mensen. Mensen die op zoek zijn naar liefde, recht en vrede. En dus op zoek zijn naar God, want Hij is liefde, recht en vrede."

Gosse Ytsma is geestelijk verzorger in de Justitiële Jeugdinrichting in Veenhuizen. Hij had de jongeren daar verteld over deze mooie dag voor Ineke en hen gevraagd of hij nog iets namens hen kon zeggen. "Het idee om haar wijsheid te wensen werd verworpen", zo vertelde hij. Want "Ineke is veel wijzer is dan alle gedragswetenschappers bij elkaar".

Hij vond overigens wel dat kerken en gelovigen zich moeten schamen: "Er wordt ontzettend bezuinigd op geestelijke zorg in gevangenis en verpleeghuizen, en wij laten dat gebeuren."

Ds. Tiemen Dijkema is voorzitter van Stichting Neemias, de Stichting die Ineke met raad en daad ondersteunt bij haar werk en plannen. Hij zei dat het in de Bijbel heel vaak gaat over gevangenen of gevangenis. Dat weet hij omdat elke vergadering begonnen wordt met het lezen van een stuk uit de Bijbel, waarin een van die woorden voorkomt: "En wat is gebleken: we kunnen nog een hele tijd vooruit".

Niet verkeerd

Tonnie Barelds sprak als voorzitter namens de kerkenraad. Hij zei dat het verzoek van Ineke om haar stagepreken in Haulerwijk te mogen houden voor flink wat schrikreacties had gezorgd. "Dat is immers niet gebruikelijk, een vrouw op de preekstoel". Maar na goed overleg kwam hij en ook de kerkenraad tot de conclusie: "Al is het niet gebruikelijk, daarom is het nog niet verkeerd". Hij en zijn vrouw zijn door Ineke al heel wat keren ingeschakeld om te zingen in een dienst, waarin zij voorging. En zijn toespraak sloot hij af met een solo gezongen lied, waarbij hij zichzelf begeleidde op de gitaar. ■